

Overzicht

- *Opening college*
- *Bezoek computerscholen*
- *Projecten Sigiriya*
- *Sponsor een kind*
- *Crowdfunding actie*
- *Online shoppen*
- *En nog veel meer . .*

Opbrengsten

- Foto Ruiter €500,-
- Kiwanis €631,-
- 40MM €575,-
- Abducal €500,-



Stichting Kalyani sponsorplons 2017

Basisschool de Hoeksteen was weer de plaats van de verkiezingen. Naast de kinderen van de Hoeksteen waren er ook kinderen van de Tweemaster, Pancratius en het Mozaïek aanwezig. In totaal 20 stemmers. Tevens was de directeur van de Driespan aanwezig.

Er kon een keuze gemaakt worden uit drie projecten die zich allemaal inzetten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Na een introductie van de drie projecten, kon er gestemd worden.

Stichting Kalyani kreeg 10 van de 20 stemmen voor het jaar 2017 en is daarmee wederom weer de winnaar. Yes!! De Sponsorplons vindt plaats op zaterdag 4 februari. Wij hopen natuurlijk dat er weer veel kinderen gaan zwemmen en er een mooi bedrag word opgehaald.



Door de redactie

ENKHUIZEN - op 6 november was het eindelijk weer zover en is Stichting Kalyani begonnen aan haar avontuurlijke reis in het altijd tropische en mooie Sri-Lanka. We waren deze keer met een hele delegatie, maar liefst met zijn achten. Het voltallig bestuur was mee inclusief onze jongste vrijwilliger, de ouders van de secretaris waren mee en een vriend van onze voorzitter. Gezellig druk! Dus het is dan ook weer de hoogste tijd om onze vrienden voor Sri-Lanka op de hoogte te brengen van deze prachtige reis. Pak een bakje Ceylon thee en veel leesplezier toegewenst.

Opening Pandhukabayapura College

Op 10 november kwamen we om 10 uur 's ochtends aan bij de school die we in het afgelopen jaar hebben gerenoveerd en daar stond een verassing voor ons te wachten. Alle kinderen stonden ons op te wachten en een 15-tal kinderen stonden netjes opgesteld met groene linten en verwelkomden ons door het geven van beatel bladeren. Dit is een traditie in Sri-Lanka. Verder was ook het halve dorp aanwezig, want alle ouders van de kinderen waren er ook en hadden speciaal vrij genomen voor deze dag.

De voorzitter moest meteen doorlopen om als eerst het indrukwekkende plakaat te onthullen dat achter een gordijntje verstopt zat. Erg spannend! Het plakaat was prachtig, met Kalyani logo er op en alle namen die hebben geholpen. Daarnaast hing ook het bordje van onze grootste sponsor Kiwanis. Vervolgens moest ze snel doorlopen om symbolisch het lint door te knippen ter ere van de nieuwe opening van de school. Pff... nou alles was goed gegaan, gelukkig maar want er werden zoveel foto's gemaakt.



De onthulling van ons mooie plakaat!

Vervolgens stond er natuurlijk eten klaar en hadden we tijd om de school aandachtig te bewonderen, het was erg mooi geworden. Daarna begon een lange zit van speechen. Na onze mening te lang, voor ons omdat we de taal niet verstaan, maar ook voor de kinderen. Na een uur mocht de voorzitter als laatste nog wat zeggen en ze heeft het kort gehouden! En toen waren de kids eindelijk vrij om te spelen en de melkrijst te eten, wat we eigenlijk het leukste vonden met zijn allen.

De dag hebben we zowaar afgesloten met een potje softbal! De voorzitter kon het niet laten om ook een keer te slaan en gelukkig lukte dit in 1 keer. Haha... Natuurlijk volgende de mannen ook daarna.. Al met al was het een mooie dag, met mooie resultaten en herinneringen om mee te nemen naar huis. Project geslaagd en afgerond!

Voor de verbouwing mei 2015



Na de verbouwing mei 2015



Spiekbrieftje in de hand!



Bezoek verschillende projecten in Sigiriya

De volgende dag zijn we doorgereisd naar Sigiriya, waarbij we onderweg moesten stoppen bij een gehandicaptenhuis. Het was een erg grappig gezicht, want allemaal zaten ze te wachten in een Kalyani t-shirt met een ballon in de handen. De ballonnen prikten ze stuk toen we aankwamen. Het tehuis wil graag een muur hebben om hun gebouw. Op dit moment is dat prikkeldraad, maar de gehandicapten snappen dit niet altijd en lopen er dus in... niet heel handig. We hebben het verzoek meegenomen en zullen kijken wat we kunnen betekenen.

Ook hebben we in Sigiriya nog wat kleine bezoekjes gebracht. Zo hebben wij het ziekenhuis bezocht en een kleine donatie gedaan van bloeddrukmeters. Ook zijn we langs het bejaardentehuis geweest, want daar waren rollators en klamboes aan gedoneerd, alleen de oudjes waren er niet... hmm.. Op pad?



Op bezoek bij geestelijk gehandicapte tehuis. Donatie van T-shirts



Het tehuis wil graag een gemetselde muur om hun terrein

Donatie van medische spullen en van rollators en klamboes



Laat in de avond nog voor donatie langs ziekenhuis Sigiriya geweest



Wist u dat?

Bart Verbiest ons van prachtige foto's heeft voorzien. Hij was samen met Stichting Kalyani op reis.



Bij studenten op bezoek

We zijn bij studenten langs huis geweest, die allemaal van ons een laptop hadden gekregen. Hier waren ze erg blij mee. Het meisje links op de foto wil later graag accountant worden en heeft nu meer kans om dit ook daadwerkelijk te worden. Op deze manier proberen wij de beste studenten, die uit een arm gezin komen ook een kans te geven op een betere toekomst!



Donatie computers Sigiriya scholen

In Sigiriya hebben we samen met Babba twee scholen bezocht in een arm gebied waaraan we ook computers hebben gedoneerd. Beide scholen waren natuurlijk erg blij met deze donatie en de voorzitter heeft nog even snel uitleg gegeven over de Kalyani Computer Labs syllabus en het E-learning programma van Eurotalk. Er moest natuurlijk ook weer gespeeched worden en we kregen van beide scholen weer een brief met allemaal verzoeken voor renovatie van de gebouwen of het aanleggen van een computer lokaal. Ook hier zullen we kijken wat we kunnen doen.

Toen we weg wilden bij 1 van de 2 scholen kwamen 2 meisjes een briefje geven waarop ze hun naam en adres hadden geschreven en gaven dit aan de voorzitter. Het begon natuurlijk met 2 meisjes, maar 2 werden al snel 50 leerlingen.. Haha.. het was erg leuk! We zullen de kinderen een kaartje sturen.



Elijah van Ark 3 jaar

Elijah werd 13 november alweer 3 jaar oud en dit werd natuurlijk op zijn Sri-Lankaans gevierd. Zo had het personeel van de Nice Place bij het zwembad wat versiering opgehangen in de bomen en nog wat verassingen geregeld, zoals melkrijst en bananen. In de ochtend kreeg Elijah dan ook zijn kadootjes en hadden we een Mickey Mouse taart besteld. Hij wilde graag olifantjes kijken... en tja.. Als je in Sri-Lanka bent, dan kan dit natuurlijk! Dus, we zijn op safari geweest zodat hij olifantjes kon kijken. Geluksvogeltje! Want wie wil nou niet zijn verjaardag een keertje vieren in Sri-Lanka?



Doet u mee?

- Meldt u aan als vrijwilliger of collectant
- Organiseer een fondsenwervende actie
- Wordt een maandelijkse donateur
- Help mee bij onze activiteiten

Uw donatie maakt een verschil.
Stort uw bijdrage op NL 29 RABO 0155.7283.77

Drie computerscholen bezocht - 480 geregistreerde kinderen krijgen nu les

Van Sigiriya zijn we door de bergen heen gereisd van Nuwara Eliyah, met als volgende bestemming Monaragala, Butalla waar de stichting 3 computerscholen heeft. Er was alleen helaas iets mis gegaan in de planning, dus we hadden de diploma uitreiking gemist! Jammer.. Maar het was niet anders. Als eerst hebben we vroeg in de ochtend Tissa ontmoet en zijn we naar het ministerie gegaan van de Dry Zone Development Institute om een vergadering te hebben met de secretaris van Butalla, Tissa, de coördinator van de Dry Zone Development Institute en de 'boss-lady' van de Dry Zone Development Institute. De 'boss-lady' had ook geholpen met het inklaan van de container, maar jammer genoeg had ze toch geen tijd om ons te ontmoeten want haar andere vergadering liep uit. Maar bij alles wat we graag zouden willen gaf ze haar steun. Tijdens de vergadering heeft iedereen voornamelijk zijn dankbaarheid uitgesproken naar elkaar toe, zonder elkaar was het namelijk nooit mogelijk geweest om computerscholen te openen.



Aan het einde van de vergadering hebben we toch even gespiekt door het raam om de 'boss-lady' te zien; een oudere vrouw in sari met een gouden bril zat aan het hoofd van de vergadertafel met een hoop mannen, erg leuk om te zien!... ;)

Vervolgens hebben we samen met Tissa de 3 computerscholen bezocht in Monaragala, Medagama en Okkampitiya. De bezoeken waren natuurlijk erg leuk, het was vooral leuk om samen met de leerlingen achter de computer te zitten en kennis te delen. Tot zover zijn er ongeveer al 250 kinderen geslaagd en zijn er op dit moment ook 480 kinderen die de cursus aan het volgen zijn. Verder was er natuurlijk weer ontbijt, lunch en nog een thee party geregeld.

Tissa heeft nog een presentatie gegeven over de toekomstplannen en om deze plannen te realiseren moeten we als stichting echt aan de bak! Er moeten nog 7 scholen bijkomen en 1 hoofdschool. Voor de hoofdschool is er 50 hectare grond ter beschikking gesteld, waarop deze school dan gebouwd zou kunnen worden.

De bedoeling is dat we per batch (4 maanden cursus incl. diploma uitreiking), minimaal 1345 kinderen les kunnen geven! Wauwie! Maar goed, eerst maar de plannen maken en uitwerken en kijken hoe we hier stap voor stap kunnen komen. Het is in ieder geval een uitdaging en we hebben dan ook echt wel meer vrijwilligers nodig om dit allemaal te bewerkstelligen. Wilt u nou vrijwilliger worden of weet u een bedrijf die ons zou willen sponsoren, stuur dan een email naar: info@kalyani.nl.



Geef kinderen de kans op onderwijs | Sponsor eenmalig € 35,-
Via onze online sponsormodule kunt u persoonlijk een kindje sponsoren

Bedrijfsponsoring

Uw bedrijf kan kinderen een betere toekomst bieden!
En u geeft tevens invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kom in actie en neem contact met ons op, wij helpen u graag!





Einde reis...

Na het bezoek aan de computerscholen, hebben wederom nog even de toerist uitgehangen in Yala National Park. Maar al snel waren we weer terug in Negombo en kwam onze 3-wekelijkse reis tot een eind. We hebben wederom alle doelen weer bereikt tijdens deze reis en gelukkig ook iets gerelaxed omdat we het allemaal wat ruimer hadden ingeplanned. Nu is het een kwestie van het jaar 2016 met succes en trots afsluiten en weer plannen maken voor het jaar 2017!

Gestart met Crowdfunding campagne

In oktober hebben wij een crowdfunding campagne gestart op het Generosity platform van Indiegogo. Op deze manier willen wij ook buiten Nederland extra aandacht vragen voor ons schoolproject. De campagne heeft als doel het ophalen van \$19.500 om zo vele kinderen naar school te krijgen. Een Crowdfunding campagne slaagt pas echt als deze wordt gedeeld en wij hopen natuurlijk op een bijdrage. De campagne is op deze link te vinden: <https://www.generosity.com/education-fundraising/free-education-500-young-children-in-sri-lanka>

generosity
by INDIEGOGO



Scan deze OR code met uw mobiel



You Tube *bekijk hier onze filmpjes*

Sinds 1 jaar hebben wij een You Tube kanaal. Hier uploaden wij alle filmpjes die zijn gemaakt door onze partner organisatie in Sri Lanka en van onze bezoeken aan de projecten. Ook hebben wij dit jaar een videoboodschap opgenomen waarin de voorzitter van de stichting binnen enkele minuten verteld wat de stichting doet. Wij nodigen u graag uit om een bezoek te brengen aan ons You Tube kanaal, want een filmpje zegt vaak meer dan woorden.



Online shoppen voor Kalyani

Steun Stichting Kalyani gratis wanneer u online winkelt. U kunt bij Helpfreely kiezen uit duizenden online winkels en een deel van u online uitgave zal automatisch naar Stichting Kalyani gaan. We kunnen uw steun goed gebruiken. Meldt u aan en start vandaag nog met het inzamelen van geld voor Stichting Kalyani!
- <http://helpfree.ly/j24286>

Uw donatie maakt een verschil.

Stort uw bijdrage op NL 29 RABO 0155-7283-77



A friend for Sri-Lanka



Hoe kunt u Stichting Kalyani steunen

U kunt Stichting Kalyani steunen op drie verschillende manieren. Uw donatie zorgt ervoor dat wij onze projecten kunnen blijven financieren, nieuwe projecten kunnen opstarten en hulp kunnen blijven bieden op de plekken waar dit hard nodig is. Het geld dat u doneert zal gebruikt worden voor verschillende projecten. Voor een uitgebreidere uitleg van de genoemde projecten verwijzen wij u graag door naar de huidige projecten op de website.



Wordt donateur

Uw donatie maakt echt een verschil! Al vanaf €5 euro per maand steunt u één van onze lopende projecten waar Stichting Kalyani zich voor in zet.



Enmalig doneren

Wilt u eenmalig doneren dan kan dat ook. Dit kunt u doen via onze website of u kunt dit zelf regelen via uw eigen bank.



Kind sponsoren

Sponsor een kind voor een eenmalig bedrag van €35,- euro. Met uw bijdrage kan een kind een 3-maandelijkse basiscursus computerles volgen.





“ Stichting Kalyani wenst iedereen een gelukkig,
educatief, liefdevol en gezond 2017 toe!

Tot volgend jaar.

- Bestuur Stichting Kalyani



A friend
for Sri-Lanka

Volg ons op:



Nu ook op Instagram

