

DE KALYANI COURANT

De krant van 28 juni 2016 | Gratis editie voor vrienden van Sri-Lanka | 2de kwartaal nummer 1

Onze 3e container verscheeping is een feit!

De zomer is alweer begonnen en wat vliegt de tijd! Er is ondertussen al weer veel gebeurd in de afgelopen 6 maanden. Het is dan ook de hoogste tijd om **onze vrienden van Sri-Lanka** weer een update te geven van alles wat er rondom Stichting Kalyani gebeurd. We hebben alleen wel de krant weer even in de oude stijl, omdat we helaas wat problemen hadden met onze software. Desalniettemin, veel leesplezier toegewenst!

door de redactie

ENKHUIZEN - Op woensdag 1 juni kon Stichting Kalyani eindelijk haar derde 20ft container vullen en verscheppen naar Sri-Lanka. Het heeft maar liefst 1 jaar geduurd om een een ontvangende partij te vinden, dit viel helaas niet mee. Maar Stichting Kalyani wilde geen risico lopen met deze container en wilde koste wat het kost de container verscheppen naar een betrouwbare partij. De container is namelijk gevuld met maar liefst 200 computers, met legale software erop en ongeveer 50 schooltafels en stoeltjes. Er zitten een aantal medische spullen in zoals rollators, verband en injectienaalden en tot slot zit er nog wat speelgoed, klamboes en fietsen in.

Ofwel een goed gevulde container met wederom belangrijke spullen die wel moeten aankomen op de plek van bestemming. Door de hoeveelheid spullen viel het niet mee om de container te vullen, het was een hele grote puzzel, maar met slim stapelen paste alles er toch net aan in.

De container kan uiteindelijk verscheept worden naar onze partner organisatie waarmee wij het IT centrum in Monaragala hebben opgericht, het Dry Zone Development Institute.

Een groot deel van de computers en schoolmaterialen word dan ook gedoneerd aan deze organisatie, zodat we gezamenlijk nog meer IT centra kunnen opzetten in het district Buttala. Ons doel is om nog 10 centra op te zetten, waar kinderen een 3 maandelijks cursus computerles en Engelse les kunnen volgen.

Stichting Kalyani is erg blij dat het haar toch gelukt is om deze container te verscheppen en zij wil dan ook graag iedereen bedanken die iets heeft gedoneerd en haar heeft geholpen met dit project!



Rabobank Fietstocht

Op 11 juni mochten wij weer mee fietsen met de jaarlijkse Rabobank fietstocht. Met 8 fietsers haalde we €250,- euro op en met deze foto hiernaast maken we kans op een verdubbeling van dat bedrag door de Rabobank.



Wist u dat...

Al enige tijd onze nieuwe promotie filmpje op onze website staat en wij zijn dan ook erg trots op het resultaat! Het filmpje is maar liefst al 5000 keer bekeken, maar heeft u hem nog niet gezien, aarzel dan niet en bekijk hem snel op: www.kalyani.nl

Pandhukbayapura College gerenoveerd!

Waarbij we in de vorige Kalyani Courant nog aankondigde dat we eindelijk een aannemer hadden gevonden, kunnen we in deze krant al met trots zeggen dat de verbouwing van het Pandhukabayapura College al klaar is!

De school is grootschalig aangepakt en de renovatie is zeer geslaagd. Aangezien een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden, kunt u beter maar gewoon wat foto's bewonderen. Nu moeten we alleen nog naar Sri-Lanka toe voor de openingsceremonie. Maar goed, wanneer we daar precies tijd en geld voor hebben zijn we nog niet helemaal over uit.

Wel hebben we tegen de kinderen gezegd, dat ze alvast mogen genieten van hun nieuwe school en gewoon lekker les mogen volgen!



Kalyani Computer Labs



Voor het IT Centrum in Monoragala is onze voorzitter bezig geweest met het maken van lesmateriaal en dit bleek een hele klus te zijn. Ze is hier maar liefst in doorlooptijd wel een jaar mee bezig geweest!

Pfff... maar goed, de syllabus bestaat dan ook ondertussen uit 60 pagina's, wat een heel boekwerk is. Ellen een oud-collega van Ramona had nog een mooie voorkant gemaakt voor de syllabus en een coole naam bedacht:

Kalyani Computer Labs

Met deze syllabus kunnen kinderen makkelijker les krijgen in de basis beginselen van een computer en hoe hier mee om te gaan. Nu hopen dat de kinderen dit ook zo ervaren! Want ja, het is wel in het Engels... en niet in het Singalees.

Het nieuwe vrijwilliger zijn.

Sinds begin 2016 heeft Stichting Kalyani besloten om een nieuwe werkwijze te hanteren, wat meer gericht is op zelfsturende organisaties. De stichting werkt nu met een 'Trello board' en dit is eigenlijk niets meer dan een digitaal taken bord.

Door deze nieuwe manier van werken hopen wij dat er meer vrijwilligers zich aansluiten bij Stichting Kalyani. Je zit als vrijwilliger dan niet zo zeer meer 'vast' aan bepaalde verplichtingen, maar je kunt nu zelf bepalen hoeveel tijd je hebt, wat je leuk vindt om te doen en een taak oppakken van het Trello Board. Handig toch? Kijk voor meer informatie op: www.kalyani.nl/vrijwilliger-worden.

Collectanten gezocht!

Aangezien de zomer al weer is begonnen, zijn we ook alweer hard opzoek naar vrijwilligers die voor ons collecte willen lopen in week 35, ofwel van 29 augustus t/m 3 september. Hoe meer collectanten zich aanmelden, hoe kleiner de wijken worden, hoe minder iedereen hoeft te wandelen. Dus, wilt u ons collecte team versterken? Meldt u dan aan bij: anita.de.wit@kalyani.nl

Toekomst visie

De collecte staat dus op de planning, natuurlijk het inklaren van de container en het doneren van alle spullen aan de juiste instellingen.

Verder hopen we de aankomende maanden aan de gang te gaan met "Crowdfunding" om op deze wijze zoveel mogelijk kinderen gesponsord te krijgen voor een eenmalig bedrag van €35,- euro.

Tot zover het nieuws! Meer weten? Neem dan een kijkje op onze website: www.kalyani.nl of mail ons op info@kalyani.nl.