



Financieel Jaarverslag van
Stichting Kalyani
2022

Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2022

Algemene Financiën

Staat van de financiën van Stichting Kalyani te Enkhuizen

Inkomsten	2022	2021
1. Giften	€ 11.939,20	€ 16.826,56
2. Donateurs	1.100,00	885,00
3. Opbrengst Acties	0,00	67,41
Totaal Inkomsten	€ 13.039,20	€ 17.778,97

Uitgaven

1. Salaris Leraren	€ 0,00	€ 320,00
2. Internet kosten	817,93	766,83
3. Porti en Bankkosten	225,68	371,67
4. Kosten Acties	147,58	579,63
5. Adm. Kosten	133,95	1.059,44
6. Zeevracht	0,00	2.294,00
7. Begeleidingskosten	0,00	250,00
8. Aanschaf comp./boeken	0,00	500,00
9. Geschonken eten/drinken	6.442,00	5.500,00
10. Onderhoud gebouwen	5.350,00	0,00
11. Donatie	1.000,00	0,00

Totaal uitgaven € 14.117,14 € 13.039,20

Saldo winst/verlies

-/- € 1.077,94 +/- € 6.137,40

Saldivergelijking **2022** **2021**

Bankrekening € 969,53 € 4.348,20

Kas 154,10 3,37

Spaarrekening 19.890,63 17.740,63

Totaal € 21.014,26 € 22.092,20



Toelichting Financiële verslag

Alweer een jaar voorbij, het lijkt al harder te gaan. Dit klopt niet, want het blijven nog steeds 365 dagen.

Wat is er zoal gebeurd dit jaar? Sri Lanka zat nog een tijd op slot, terwijl in de rest van de wereld Covid langzaam werd verdreven. Sri Lanka had niet alleen te maken met Covid, maar ook met een niet gemakkelijke regering. Er was veel hongersnood. We hebben daarom ook veel voedselpakketten uitgedeeld, dit was eigenlijk steeds een druppel op de welbekende gloeiende plaat. Daarom zijn onze vrijwilligers in Sri Lanka nu hard bezig met het aanleggen van groente tuinen. Hier kunnen de mensen, die helpen, diverse keren van oogsten.

We zijn ook weer begonnen met het helpen van diverse scholen. Dat is te zien in het bedrag: Onderhoud gebouwen.

Er staat één rare post op en dat is donaties aan. Wij hebben, na overleg, een donatie gedaan met de actie voor Oekraïne. Onze vrijwilligers in Sri Lanka konden niets geven, maar zij hadden het gevoel van: Onze Stichting geeft iets dus wij ook.

Verder zijn de posten eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven.



Eerst willen wij alle vrijwilligers, zowel in Sri Lanka als in Nederland bedanken voor hun fantastische inzet.

We hebben dit jaar niet zoveel acties ondernomen. Daar waren twee redenen voor, de voorzitter heeft een gezonde dochter gekregen in april, en de penningmeester is hersteld na haar rugoperatie. In 2023 hopen we naar Sri Lanka te gaan en daar goede ideeën op te doen voor meerdere acties.

We hebben wel met een mooie groep gecollecteerd, onze jongste deelnemers konden we daar echt niet missen.

Het Wezenfonds van Ev. Lutherse Gemeente, de PCI Franciscus Xaverius, Stichting De Vlieger en ook 40 MM hebben ons kunnen vinden in 2022, en daar zijn we heel dankbaar voor.

Wie we vooral niet mogen vergeten zijn onze donateurs. Velen sponsoren al jaren en echt zonder al jullie hulp reden we het niet.

Iedereen hartelijk dank voor jullie gulle gaven, we hopen ook dit jaar weer goed werk te verrichten

